

Cyclus “Reisverhalen-Met Jezus onderweg”

Elise Woertman
Kees van der Zwaard

**4 augustus t/m 15 september 2024
(na) zomer**

Inleiding

In augustus en het eerste deel van september volgen we de voetstappen van Jezus in de cyclus ‘reisverhalen - met Jezus onderweg’. We lezen elke zondag uit de eerste helft van het evangelie van Lukas. We beginnen in Nazareth, vaderstad en afgrond ineens, dat zet de toon voor de rest van zijn optreden in Galilea. We maken mee hoe Jezus op weg gaat en onderweg mensen ziet staan, hen aanraakt en geneest. Gaandeweg verzamelt hij leerlingen om zich heen en reist met hen door Galilea. Welke beelden van Jezus rijzen op uit deze verhalen? Waar worden wij gezien, aangeraakt en genezen? Hoe zijn we deze zomerperiode onderweg? Wat is heilzaam en waar schuurt het? Omdat dit een cyclus is waarin de teksten elkaar (al dan niet met tussenpozen) opvolgen, loont het de moeite om de beschrijvingen bij alle zondagen door te nemen.

4 augustus

Voorganger: Seintje Bos
Thema: Nazaret: tussen vaderstad en afgrond
Lezing: *Lukas 4,14-30*

De evangelist Lukas trekt in de eerste hoofdstukken van zijn evangelie een parallel tussen Johannes de Doper en Jezus. In dit vierde hoofdstuk kan het niet anders dan dat Jezus gepresenteerd wordt als profeet en dat gaat niet zonder slag of stoot. Jezus trekt rond in Galilea, geeft onderricht in synagogen en wordt alom geprezen. Totdat hij in Nazareth komt, de plaats waar hij is opgegroeid en kind aan huis was bij de synagoge. Lukas plaatst Jezus uitdrukkelijk in een Joodse context, hij leest en leeft vanuit de traditie, is een kind van de Tora, net als zijn ouders. De woorden uit Jesaja die hij leest zijn op hem van toepassing. Vervolgens haalt hij twee grote profeten aan, Elia en Elisa die uitweken naar vreemde grond want ‘Geen enkele profeet is welkom in zijn vaderstad’. Daarop ontsteken de mensen in de synagoge in woede, willen hem zelfs van een berg af de afgrond in storten. Vanaf het begin blijkt het moeilijk om de radicaliteit van Jezus te doorgronden en te zien vanuit welke bron hij put. Dat vertrouwen maakt dat hij rustig tussen de menigte door kan lopen.

11 augustus

Voorganger: Jorn den Hertog
Thema: Volg mij!
Lezing: *Lukas 5,27-39*

Jezus heeft aan het begin van het vijfde hoofdstuk Simon Petrus, Jakobus en Johannes geroepen, de leerlingen die een belangrijke rol zullen blijven spelen. Na de genezing van de man die aan huidvraat leed, volgt een discussie met de Farizeeërs. Dat blijkt een terugkerend patroon, dat Jezus zich steeds opnieuw moet verdedigen tegen wie de wet te strikt wil handhaven omdat zij zich bedreigd voelen in hun eigen macht. In reactie daarop geneest Jezus een verlamde man. Dit is het moment waarop het gedeelte van deze zondag begint. Jezus eet en drinkt met tollenaars en zondaars in het huis van Levi, de tollenaar, wat hem

<p>Wil je een dienst mee voorbereiden? Je kunt je opgeven bij de voorganger of via de website. Ga onder Vieringen naar het overzicht van de lezingencycli, kies een cyclus en selecteer 'Ik doe mee' bij de zondag die je wilt helpen voorbereiden.</p>
--

wederom op commentaar van de Farizeeën komt te staan. Hoe lezen wij de reactie van Jezus daarop? Wat zegt deze gelijkenis ons? En wat leert het ons over onze plek in de samenleving, met wie identificeren wij ons in dit verhaal?

18 augustus

Voorganger: Jorn den Hertog

Thema: De berg op

Lezing: *Lukas 6,1-15*

Weer vindt er een discussie plaats, dit maar over het aren plukken op Sabbat en vervolgens de genezing van een man met een verschroepelde hand. De Schriftgeleerden en Farizeeën zijn inmiddels bijna buiten zinnen en overleggen wat ze willen gaan doen met Jezus. Jezus gaat de berg op, alleen, om te bidden.

Jezus gaat alleen de berg op, in al zijn verlatenheid. En Jezus bidt. Op zichzelf teruggeworpen, wetend welke weg nog voor hem ligt, stemt zich af op de Ene. De nacht staat symbool voor het donker, voor de angst die je zomaar grijpen kan, voor het kwijt zijn van de richting. Een hele nacht is Jezus op de berg, en als het dag wordt, is er iets veranderd. Hij kiest 12 van zijn leerlingen uit om zijn apostel te worden, samen dragers van de blijde boodschap. Hoe komen wij door de nacht heen? En wat is die bron van blijdschap?

25 augustus

Voorganger: Bas van den Berg

Thema: Over de balk en de splinter

Lezing: *Lukas 6,17-43*

Waar in het Mattheusevangelie de bekende 'bergrede' beschreven wordt, houdt Jezus in het Lukasevangelie een veldrede. Hij is de berg afgedaald, heeft 12 apostelen gekozen en richt zich nu tot zijn leerlingen, die zich te midden van een menigte mensen bevinden.

Viermaal klinkt er 'gelukkig/zalig zul je zijn, want...' En viermaal klinkt het tegendeel 'wee jullie die...'. De veldrede is een hartstochtelijk pleidooi om het leven te kiezen in en door alles heen. Waar herkennen wij dat pleidooi in onze tijd? Waar worden wij door geraakt in de veldrede?

1 september

Voorganger: Thea Peereboom

Thema: Of moeten wij een ander verwachten?

Lezing: *Lukas 7,18-35*

In hoofdstuk 7 van Lukas gaan Johannes en Jezus met elkaar in gesprek, de vragen worden door de leerlingen doorgegeven. Op deze manier wordt steeds duidelijker wie die man uit Nazareth toch is, met welke Geest Jezus vervuld is en leeft, tegen alle tegenkrachten in. Dat vraagt om nauwkeurig lezen van dit vraag- en antwoordspel. Wat herkennen we in de vragen van Johannes? Wie is Jezus voor ons? Wat is vreemd of onverstaanbaar voor ons als het over Jezus gaat? Waar herkennen wij hem aan?

8 september

Voorganger: Elise Woertman

Thema: Als een albasten flesje

Lezing: *Lukas 7,36-50*

Ook deze lezing cirkelt rond de vraag 'wie is die Jezus toch?'

Een zondares zonder naam zoekt Jezus op die in het huis van een Farizeeër is.

Een ongewone combinatie van mensen bij elkaar. Ook hier loopt het gesprek hoog op. Niet de vraag staat centraal waarom de vrouw een zondares genoemd wordt, dat is ter kennisgeving. Het gaat om wat zij doet uit en hoe zij Jezus herkent als bron van liefde en vergeving.

Zo komen genade en verdienste samen, de liefde wekt en wordt gewekt.

<p>Wil je een dienst mee voorbereiden? Je kunt je opgeven bij de voorganger of via de website. Ga onder Vieringen naar het overzicht van de lezingencycli, kies een cyclus en selecteer 'Ik doe mee' bij de zondag die je wilt helpen voorbereiden.</p>
--

15 september Vredeszondag

Voorganger: Jasja Nottelman

Thema: In stralend wit

Lezing: *Lucas 9, 28-36*

Jezus vertrekt bijna naar Jeruzalem (9,51). Dan zal zijn weg naar de afgrond voeren, waar verraad, eenzaamheid, lijden en sterven onontkoombaar zijn. Nu gaat Jezus wederom een berg op, ditmaal in het gezelschap van Petrus, Johannes en Jakobus. Zij zijn zijn eerste leerlingen. Op die berg verandert Jezus van gedaante, stralend wit wordt hij. Ook Mozes en Elia, twee grote profeten, verschijnen en spreken met hem over de weg naar Jeruzalem die voor hem ligt. Petrus wil het moment niet loslaten, maar wil op de berg blijven waar het goed is, als er een stem uit de hemel klinkt die laat horen wie Jezus is 'Dit is mijn zoon, mijn uitverkorene, luister naar hem'. Voordat hij de weg gaat die hem zijn leven zal kosten, klinkt hier de stem van de Ene die laat zien wie Jezus is.

Hoe keren wij terug van onze intense ervaringen in ons gewone leven? En wat heeft dat met de stem uit de hemel te maken?

Wil je een dienst mee voorbereiden? Je kunt je opgeven bij de voorganger of via de website. Ga onder Vieringen naar het overzicht van de lezingencycli, kies een cyclus en selecteer 'Ik doe mee' bij de zondag die je wilt helpen voorbereiden.