

Cyclus “In wind en vuur”

Elise Woertman
Kees van der Zwaard

19 mei t/m 23 juni 2024
Tijd van Pinksteren

Met Pinksteren worden we in vuur en vlam gezet. We vieren dat Gods Geest ons bezielt, bewonen wil als een huis. Alles wat ademt is onlosmakelijk verbonden met de Ene en met wat alles leeft en ademhaalt. Die Pinkstergeest vuurt ons aan om naar buiten te gaan en liefdevol midden in de wereld te staan.

In het Pinksterverhaal neemt die Geest van God de gedaante aan van wind en vuur. De wind is onzichtbaar, maar voelbaar aanwezig. Wind zet ons in beweging, veroorzaakt onrust en creativiteit, leidt ons naar nieuwe wegen en scheidt ruimte. Vuur biedt warmte en licht en op die manier beschutting. Vuur kan ook bedreigend zijn, ons overrompelen en verteren, uitzuiveren, louteren.

In deze cyclus lezen wij Bijbelteksten waarin wind en/of vuur een bijzondere plek innemen. Zij getuigen van Gods aanwezigheid in onze wereld en in onszelf. Altijd anders dan wij ons kunnen denken of wensen. Die ervaring van geraakt zijn door God aanwezigheid wordt prachtig verwoord in het ‘tijdloos’ lied van Huub Oosterhuis, gebaseerd op teksten van kerkvader Augustinus.

‘TIJDLOOS LIED’

*Dieper dan de brandhaard in het vuur is,
dieper dan in de tyfoon de stilte,
was jij in mij die niet in mijzelf was,
dieper dan de zielen in mijn lichaam.*

*Uitgehakt als stenen uit een rotswand
was ik lichtloos dicht als steen van binnen,
vlakte, wind van lege woorden.
Maar nog was jij dichterbij me dan ik ik ben.*

*Dieper dan de stormhaard in de vuurzee,
hoger dan een rotsgebergte zonlicht,
hoger klank dan oren kunnen horen,
hoger woord dan klanken kunnen dragen,
hoger dan mijn steilste hoogte ben jij,
dieper in mij dan mijn diepste zelf.*

19 mei m.m.v. Janskoor

Voorganger: Jorn den Hertog

Thema: Begeesterd

Lezing: Handelingen 2,1 -21

Petrus is een wankelmoedig mens, balancerend tussen een trouwe leerling willen zijn en zijn eigen opvliegendheid. Liefde en angst gaan hand in hand, en hij laat daarmee zien hoe wij ook als wankelmoedige mensen die levenskunst beoefenen, tussen angst en liefde. Vervuld van het vuur van de Geest en het gekraai van de haan in ons geheugen vertelt Petrus wat er gebeurt met het Pinksterfeest. Waar mogen wij op hopen? Wie verwachten wij? Hoe balanceren wij tussen angst en liefde?

<p>Wil je een dienst mee voorbereiden? Je kunt je opgeven bij de voorganger of via de website. Ga onder Vieringen naar het overzicht van de lezingencycli, kies een cyclus en selecteer 'Ik doe mee' bij de zondag die je wilt helpen voorbereiden.</p>
--

26 mei

Voorganger: Mariecke van den Berg

Thema: in Lichterlaaie

Lezing: Exodus 2,23- 3,6

Voor velen een bekend verhaal. Mozes hoedt de schapen en geiten van zijn schoonvader, en ziet een struik in brand staan zonder dat deze verteert. Zodra hij het vuur nadert, blijkt hij op heilige grond te zijn. De Ene spreekt tot hem 'Ik ben de God van de vader, van Abraham, Izaäk en Jakob'. De Ene heeft de jammerklachten gehoord van mensen in het slavenland Egypte, en komt daardoor in beweging. Mozes bedekt zijn gezicht, want hij durfde God niet in het gelaat te kijken. Later, als Mozes de Sinai afdaald met de twee stenen tafelen, zal het gelaat van Mozes zelf glanzen door de ontmoeting met God. Mozes is tot in het diepst van zijn wezen geraakt door de aanwezigheid van de Ene.

Niet de vraag hoe een struik kan branden zonder te verteren staat centraal, maar wat het voor ons betekent om zo gezien te worden door de Ene. Wat doen wij dan? Bedekken wij ons gelaat, laten we ons in lichterlaaie zetten? En wie is die God die bewogen wordt door het leed en het lot van mensen?

2 juni m.m.v. Janskoor

Voorganger: Thea Peereboom

Thema: vlam van venijn of van vrede?

Lezing: Jacobus 3,1-18

De brief van Jacobus is een vrij pragmatische brief, waarin we worden aangespoord om zuiver te leven. Verschillende thema's passeren de revue. In het derde hoofdstuk staat vooral het goede spreken centraal. Dat is een onderwerp dat in de joodse wijsheidsliteratuur veelvuldig voorkomt (bijvoorbeeld in Spreuken, Prediker en Jezus Sirach). Onze tong wordt vergeleken met een vuur, dat klein begint en het hele lichaam kan beïnvloeden.

Waar laten wij ons dan door leiden als we spreken? Welk vuur laten we ontbranden in ons binnenste? is dat venijn of vrede? Door welke wind laten we ons sturen, hoe blijven we op koers in alles wat er om ons heen en in ons beweegt?

9 juni m.m.v. Johanneskoor uit Wageningen

Voorganger: Elise Woertman

Thema: Stormwind

Lezing: Matteus 14,22-33

Het is nacht, donker en stil. Jezus trekt zich terug om te bidden, in alle eenzaamheid op de berg. De leerlingen bevinden zich op een boot. De nacht overvalt hen, er is tegenwind en zij worden door de golven geteisterd. Ze zijn doodsbang en weten niet waar ze het zoeken moeten. Jezus loopt naar hen toe en de storm komt tot bedaren. Daarin herkennen de leerlingen wie Jezus is, Gods zoon.

Wat doen wij als de stormwind opsteekt in ons leven, als de nacht ons overvalt, in een wereld die door golven wordt geteisterd?

Herkennen wij iets van de Geest van de Ene temidden van die chaos?

Wat laat Jezus ons zien in zijn doen en laten in dit verhaal? Wie is hij?

<p>Wil je een dienst mee voorbereiden? Je kunt je opgeven bij de voorganger of via de website. Ga onder Vieringen naar het overzicht van de lezingencycli, kies een cyclus en selecteer 'Ik doe mee' bij de zondag die je wilt helpen voorbereiden.</p>
--

16 juni m.m.v. Janskoor Roze zondag

Voorganger: Kees van der Zwaard

Thema: Liefdesvuur

Lezing: Hooglied 8,5-7

Op deze Roze zondag lezen we een van de laatste stukken uit het boek Hooglied, waarin de liefde hoogtij viert. Liefde is als een vlamvend vuur, een laaiende vlam. Niet te doven of te blussen voor zijn tijd.

Hoe lezen wij deze lofzang op de liefde? Wanneer ervaren wij dat zelf?

Liefde brengt leven, is sterk als de dood. Waar zien we daar sporen van in onze wereld, waarin hardheid en geweld de boventoon lijken te voeren?

23 juni

Voorganger: Bas van den Berg

Thema: In wind en vuur

Lezing: Exodus 13,17-22

Het volk Israël staat op een keerpunt. Zij zijn weggetrokken uit het slavenland Egypte. Bevrijd door de Ene. Nu zijn ze onderweg door niemandsland. Straks zullen ze door de Rode zee trekken en zo op de plaats aankomen waar ze opnieuw kunnen beginnen. In dit wankele bestaan van leven op de grens gaat de Ene voor hen uit om hen de weg te wijzen. Dag en nacht is de Ene bij hen, laat hen niet alleen in dat vreemde grensgebied. Overdag als wolkkolom, gedurende de nacht als vuur. In Wind en vuur gaat God voor ons uit, als een weg ten leven. Hoe herkennen wij God in onze tijd? Wanneer leven wij op de grens?

Wil je een dienst mee voorbereiden? Je kunt je opgeven bij de voorganger of via de website. Ga onder Vieringen naar het overzicht van de lezingencycli, kies een cyclus en selecteer 'Ik doe mee' bij de zondag die je wilt helpen voorbereiden.