

IPSU

IPSU wil er zijn voor de Utrechtse student. Zo zijn onze pastores beschikbaar voor een Zinnig Gesprek, gaan we op retraite, zullen we adem- en meditatie-avonden organiseren samen met pioniersplek Op Adem, start de rouwgroep Good Mourning en werken we samen met verschillende Utrechtse kerken. Meer info? Mail: jorndenhertog@ipsu.nl
ipsu.nl of Instagram (@IPSU_studentenpastoraatutrecht)

Verhaalgroep, tieners en crèche

Met regelmaat is er tijdens het eerste deel van vieringen een eigen verhaal voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Daarnaast is crèche of kerk op Schoot voor de allerjongsten tot vier jaar. Tieners spreken elkaar maandelijks bij de tienergroep. Voor meer info, zie de website.

Pastoraat

Wie behoefte heeft een pastoraal gesprek om op te diepen wat er leeft in jezelf en tegen het licht te houden hoe zich dat tot het grotere verband waarin we leven kan daarvoor contact opnemen met een van de pastores:

elise.woertman@janskerkgemeente.nl

keesvanderzwaard@janskerkgemeente.nl

Vieringen

In onze oecumenische vieringen zijn wij actief bezig met geloofs- en zingevingsvragen. Door onze verschillen in achtergrond zijn eigen vormen van vieren ontstaan. Muziek, samen zingen, de stille momenten en inspirerende teksten zijn voor ons van belang.

Elke zondag om 11 uur in de Janskerk, Janskerkhof 26, Utrecht
<https://kerkdienstgemist.nl/stations/1471-Oecumenische-Janskerkgemeente-Utrecht>

Secretariaat

Oecumenische Janskerkgemeente
Maliesingel 63 (Simonshuis)

Oecumenische Janskerkgemeente



Activiteiten voorjaar 2023

“Liefde als wet?!”

Leerhuis “de mens is niet alleen”

We gaan samen het boek: *De mens is niet alleen. De ervaring van Gods aanwezigheid* van Abraham Joshua Heschel lezen. Heschel was een begenadigd schrijver die in de lijn van zijn chassidisch- religieuze opvoeding beeldtaal vond om het mysterie van de betrokkenheid van het goddelijke bij het menselijke en het leven in de wereld in een soort ‘*theo-poëzie*’ onder woorden wist te brengen.

Jiddisch was zijn moerstaal, hij groeide op in de jaren '20 en '30 van de 20^e eeuw in Warschau, Vilnius en Berlijn. Hij kon net aan de klauwen van de nazi's ontkomen in 1938 en belandde via Londen in Amerika in 1940. Daar is hij tot aan zijn dood in 1972 een bevlogen docent in Joodse mystiek en ethiek geweest.

Op ieder van de zeven avonden lezen we een aantal bladzijden van het boek ‘De mens is niet alleen’. Iedere deelnemer leest thuis de aangegeven bladzijden aandachtig en komt minimaal met één vraag naar de avond toe. Daar proeven en doordenken we de stof. Onze intentie is het leerhuis naar zijn oorspronkelijke bedoeling zo interactief mogelijk op te zetten.

Data: 16 en 30 januari; 13 en 27 februari; 13 en 27 maart; 3 april van 20-22 uur in het Simonshuis, Maliesingel 63.

Docent: Bas van den Berg, muzisch theoloog en pedagoog.

Opgave bij: bwp.vdberg@ziggo.nl

Wijkgroepen

In een aantal wijken in Utrecht en omgeving komen mensen van de Jans met regelmaat samen. De ene wijkgroep leest met elkaar een boek, anderen bespreken per keer een thema en/of eten gezamenlijk.

Heb je belangstelling om bij een van de wijkgroepen aan te sluiten of wil je in jouw wijk een nieuwe groep starten?

mail: elise.woertman@janskerkgemeente.nl

Delen in overvloed

Bij ons zijn deze maand weer twee 13de maand-salarissen op de rekening gestort. Het voelt al een paar jaar erg ongemakkelijk en ik zou er graag anderen blij mee maken, niet alleen via goede doelen.

Daarom ben ik nu op zoek naar mensen die ervoor voelen om vakantie geld te delen. Het principe is dat wie meedoet zijn/haar vakantiegeld (of eindejaarsuitkering) in de pot doet (dat kan ook 0 euro zijn), en dat het binnengekomen bedrag dan gedeeld wordt door het aantal deelnemers. Zo genieten wij allemaal van hetzelfde bedrag.

Laat me graag weten als (a) je mee zou willen doen met zo'n actie (geheel vrijblijvend, het gaat om een gevoel van draagvlak voor deze actie) en/of (b) je mee zou willen denken hoe wij dit vorm gaan geven. Ik kijk uit naar jullie reacties!

Anke anke@pavans.nl <<mailto:anke@pavans.nl>> ; 06-26040398.

Christelijke meditaties

Ook in het voorjaar gaan we door met mediteren op de 2e en 4e woensdagavond van de maand. Om samen te verstillen en ons af te stemmen op de Eeuwige...

Tijdens de meditaties sluiten we zo veel mogelijk aan bij de cyclus van de vieringen en zoeken we naar verbinding met ons eigen leven. We volgen daarbij de stappen van de Lectio Divina.

Vanaf 19.15 kun je inloggen bij Zoom en is de deur open.

We beginnen om 19.30 uur.

Locatie: de Kapel, Simonshuis, Maliesingel 63

Data: 11 + 25 januari, 8 + 22 februari, 8 + 22 maart,
12 + 26 april, 10 + 24 mei, 14 + 28 juni.

Voor verdere info en aanmelding: petravdheiden@hotmail.com

40-dagentijd – Liefde als wet!?

‘Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben, zoals ik jullie heb liefgehad.’

In de aanloop naar Pasen bezinnen we ons op de vraag waarom liefde de wet nodig heeft en de wet liefde. En zoals in het Jodendom al duidelijk wordt: ‘Er bestaat geen liefde zonder de bereidheid om te offeren.’ (Jonathan Sacks)

Wat betekent dat voor de weg die Jezus gaat? En wat zegt ons dat in onze autonome wereld, waarin je enerzijds hoort ‘ik ga mijzelf toch niet opofferen’ en anderzijds Oekraïeners sterven voor hun vaderland.

We beginnen de veertigdagentijd op Aswoensdag met een viering om 19:30 uur.

Poëzie - 1 maart

Mustafa Stitou publiceerde in 2022 de belangwekkende gedichtenbundel ‘Waar is het lam?’ De titel is een citaat uit Genesis 22, het verhaal over het bijna-offer van Isaak. Stitou stelt scherpe vragen bij de mythe en het ritueel van het offer. Die bespreken we aan de hand van een aantal gedichten.

Aanmelden: keesvanderzwaard@janskerkgemeente.nl

Bibliodans – 8 maart

Leonie van Straaten – theoloog en danseres – neemt ons mee in een meditatieve zoektocht naar de beweging van overgave. We zetten ons lijf in om te ontdekken wat ons weerhoudt of juist helpt om onszelf los te laten

Aanmelden: elise.woertman@janskerkgemeente.nl

Etty Hillesum – 15 maart

Judith Koelemeijer gaat in haar biografie ‘Etty Hillesum. Het verhaal van haar leven’ uit van de vraag ‘Hoe kon Etty voor de dood kiezen, terwijl haar het leven werd aangeboden. Wat kon er belangrijker zijn dan een mensenleven?’ Met die vraag in gedachten lezen we teksten uit het dagboek van Etty Hillesum

Aanmelden: elise.woertman@janskerkgemeente.nl

22 maart – maak je eigen huispaaskaars

We leven toe naar het Licht. Op 22 maart doen we dat door een betekenisvol ontwerp te maken, dat we vervolgens met was aanbrengen op onze eigen huispaaskaars. Als teken van hoop en leven.

Kosten 12,50 (voor de kaars en was)
info/aanmelding: Anke@pavans.nl of
elise.woertman@janskerkgemeente.nl

29 maart – film ‘Forgiveness’

Een Zuid-Afrikaanse ex-politieman was betrokken bij de moord op een jonge, zwarte activist tijdens het apartheidsregime. Ondanks zijn vrijspraak voor de waarheidscommissie gaat hij naar de familie van zijn slachtoffer. Wat moeten zij aan met het schuldgevoel van de agent en met hun woede en verdriet?

Aanmelden: keesvanderzwaard@janskerkgemeente.nl

Vieringen Goede Week

Wij volgen Jezus in zijn weg over de bodem, langs eenzaamheid en onrecht. Een weg van liefde en trouw, tot in het graf en daar voorbij.

Palmzondag: 2 april om 11 uur.

Witte Donderdag: 6 april om 19:30 uur

Goede Vrijdag: 7 april om 19:30 uur

De Viering wordt opgebouwd rondom de verstilde lijdensmuziek van Franz Liszt: Via Crucis.

Paasnachtviering: 8 april om 22:30 uur

Eerste Paasdag: 9 april om 11 uur.

Alle vieringen zijn m.m.v. het Janskoor.

Je bent van harte welkom om mee te doen met (een van de) dienstvoorbereidingen voor de vieringen in de Goede Week. Je kunt je opgeven via liturgiecie@janskerkgemeente.nl

