

Cyclus “Ontfermen”

Met niets dan in ons hart ‘ik zal er zijn’

Kees van der Zwaard
Elise Woertman

27 nov 2022 t/m 8 jan 2023
Advent- en kersttijd

Met de advent begint het nieuwe kerkelijke jaar. Op het moment dat de nachten lang zijn en het licht overdag diffuus aanwezig is, zoeken we in de vieringen naar nieuwe levenskracht. Naar ruimte om op te ademen. Deze advent- en kerstperiode doen we dat aan de hand van psalmen waarin ontferming een rol speelt. In deze psalmen klinkt in verschillende bewoordingen het verlangen door “dat er iemand is die ons blijft zoeken in het diepste duister, die ons op weg wil helpen naar het licht”.

Ontferming vraagt om je te laten raken door een ander. Om hem of haar te zien als beeldrager van de Eeuwige. Om nabij te zijn en ruimte te schenken.

Ontferming vraagt om betrokkenheid op onze wereld om het goede te zien en te koesteren. Om in beweging te komen bij wat onrecht is, wat mensen gevangenhoudt en wat het leven bedreigt.

Ontferming vraagt om je te laten zien met je licht- en schaduwkant, met je pijn en levenslust. Om je in alles gedragen te weten.

Ook in de liturgie vragen we met regelmaat aan de Eeuwige om zich over ons en onze wereld te ontfermen. Daarin klinkt de roep door om ons te zien in onze vreugde en ons verdriet, om het onrecht en de nood op zoveel plekken in onze wereld waar geen pasklare oplossing voor is. Daarin is ons verlangen hoorbaar om niet alleen te zijn, maar in verbinding nieuwe, creatieve wegen te zoeken die naar het leven leiden.

Tussen gezichten

*ik kan jou niet zeggen
maar ik kan je zien*

*hoe zeer jij zwijgt
met je gezicht op mij gericht*

*kan ik niet anders
dan jou zien*

*en de Ander die mij
in jouw ogen vraagt*

*tot op mijn bodem
goed te zijn*

*zeg maar:
heilig*

*geen heilige
maar in wezen de bedoeling*

*om goed te doen
moet ik je zien*

Wil je een dienst mee voorbereiden? Je kunt je opgeven bij de voorganger of via de mail:
liturgie@janskerkgemeente.nl.

*jij maakt mij goed
heilig, voor even*

*ik wist niet
dat ik het in me had*

*nu wel
dankzij jou*

(Kees van der Zwaard uit: Terwijl wij leven)

Zo gaan wij deze advent op weg door de wirwar van onze wereld.
In het duister van de kille nacht zoeken wij momenten van licht en levenskracht
met niets dan in ons hart 'ik zal er zijn'

27 november m.m.v. Janskoor-1 e advent

Voorganger: Jasja Nottelman

Thema: Beschermen

Lezing: Psalm 16

In psalm 16 klinkt de roep om gehoord te worden door God. Om veilig te zijn, beschermd te worden tegen alles wat een mens bedreigen kan. De psalmist is geraakt tot in zijn ziel en zingt dat uit. "Hoor je mij? Voor mij geen ander dan jij. Bij jou alleen ben ik veilig".
Waar en bij wie zoeken wij bescherming als het donker wordt? Hoe kunnen wij een schuilplaats zijn voor anderen?

4 december- 2^e advent

Voorganger: Thea Peereboom

Thema: Wachten

Lezing: Psalm 43

Psalm 43 geeft taal aan ons wachten. Als Jij bestaat, God, maak dan recht wat krom is.
Zie toch hoe de leugen regeert, hoe wij verstrikt zitten in ontrouw. 'Kom om ons te bevrijden, zend toch uw licht en uw trouw' klinkt er in ons binnenste. Dan kan ik in beweging komen, Jouw heilige berg naderen, de hoop toelaten in mijn ziel terwijl ik wacht. Waarop wachten wij? Welk recht wordt er geschonden, welke leugens regeren onze tijd?

11 december m.m.v. Janskoor-3e advent

Voorganger: Elise Rommens-Woertman

Thema: Verlangen

Lezing: Psalm 27

Op deze zondag 'Gaudete' staat ons verlangen centraal. Waar verlangen wij naar? Wat drijft ons ten diepste? Je verlangen volgen vraagt om lef, om onderscheidingsvermogen van de veelheid aan stemmen in en om ons heen voor wat er werkelijk toe doet. Daarom zingen we met psalm 27: 'dat ene vraag ik van de Eeuwige-dat is al mijn verlangen'. Wat is 'dat Ene' voor ons?

18 december-4^e advent

Voorganger: Jorn den Hertog

Thema: Roepen

Lezing: Psalm 77

Psalm 77 is een roep om ontferming, om mededogen als het donker op ons valt.
Om gezien te worden in de angst en de onrust die ons aan kan vliegen. Dwars door de zee gaat de weg, door de golven en barensweeën van onze tijd. Op welke momenten herkennen wij die

roep in onszelf en in onze tijd? Hoe houden we dat uit?

24 december m.m.v. Janskoor-Kerstavond

Voorganger: Elise Rommens-Woertman

Thema: Verheugen

Lezing: Psalm 96 en Lukas 2,1-14

In psalm 96 zingt de hele aarde van wie de Ene is: Groot en machtig, de bringer van recht en gerechtigheid. Ook de zee, de wouden en de velden jubelen daarom van vreugde. En juist in zo'n veld - buiten de bestaande orde- wordt een kind geboren in alle weerloosheid. Zijn enige beschutting is een gammele stal. Dan verschijnt een engel aan de herders met de boodschap dat juist dit kind redding brengt, en zingen zij van vreugde 'Gloria'. Hoe valt de weerloosheid van de kerstnacht te rijmen met de jubel over een God die recht brengt? Wat brengt vreugde, waar verheugen wij ons over?

25 december m.m.v. Janskoor-1^e Kerstdag

Voorganger: Kees van der Zwaard

Thema: Behoeden

Lezing: Psalm 97 en Lukas 2, 15-20

Psalm 97 roept ons op om het kwade te schuwen en het leven te hoeden, want dan daagt er lichtheid in ons bestaan. Is het daarom dat de herders het kind in de kribbe willen zien en haastig op weg gaan? Zij willen de vrede zien in levende lijve, door hem gezien worden en erover vertellen. Maria behoedt daarentegen alles in haar hart en koestert daar het licht. Hoe laten wij die lichtheid in ons bestaan schijnen, hoe koesteren we dat?

1 januari

Voorganger: Elise Rommens-Woertman

Thema: Zegenen

Lezing: Psalm 67 en Lukas 2,21

Zowel de psalm als de korte lezing uit Lukas getuigen van levenskracht. Jezus wordt op de achtste dag besneden en krijgt zijn naam. In psalm 67 vragen wij God om zijn zegen, om haar aanschijn over ons te doen lichten. In die belofte klinkt ontferming en bewogenheid door, waardoor wij in beweging mogen komen. Wat brengt het ons om zo het nieuwe jaar te beginnen?

8 januari

Voorganger: Kees van der Zwaard

Thema: Herscheppen

Lezing: Psalm 51 en Lukas 3,1-22

Johannes trekt rond en predikt een doop van bekering en van ommekeer. Dat doet hij in een tijd waarin de verwachtingen van 'deze wereld omgekeerd' hoog gespannen zijn. Hij wijst feilloos de zere plekken aan. In dat gebeuren wordt Jezus temidden van vele anderen gedoopt, en opent de hemel zich tijdens zijn bidden. Daarin wordt de grenzeloze barmhartigheid zichtbaar die Jezus in zich draagt, zijn herscheppende kracht. Van die herscheppende kracht en goedheid verhaalt psalm 51 en roept ons op om ons gelaat te vernieuwen.

Wil je een dienst mee voorbereiden? Je kunt je opgeven bij de voorganger of via de mail: liturgie@janskerkgemeente.nl.