

Cyclus "Liefhebben"

*Het duizendschone schitterende licht,
een file in de nacht,
een spoor van mensen die de nacht verslaan.*

Kees van der Zwaard
Elise Woertman

5 juni t/m 10 juli 2022
De tijd van Pinksteren

De vieringen vanaf Pinksteren staan in het teken van 'liefhebben'. Het Pinkstervuur bezielt ons met warmte en liefde, stuurt ons erop uit, de wereld in. In de lezingen horen we hoe mensen met vallen en opstaan liefde zoeken en belichamen, bij zich dragen en stuk laten vallen, zich toch gedragen weten door liefde sterk als de dood.

Bijna elke zondag is er iets bijzonders te vieren in onze gemeenschap. Met Pinksteren is het ook de presentatieviering van Jorn den Hertog als studentenpastor in Utrecht. 19 juni is er een zegen/opdraging en op 26 juni vieren we Roze Zondag als onderdeel van het JansFest. 24 Juni is kerkelijk gezien ook de feestdag van Johannes de Doper, naamgenoot van onze Janskerk. Vandaar dat wij in zijn voetsporen ons laten inspireren met 'het lied van Jan' in deze cyclus, dat al eens klonk in de viering van 9 januari. 3 juli is de viering waarin de jubileumexpositie 'ruimte waar het licht kan komen' een rol speelt en 10 juli tot slot zal er een KerkopVerhaal-viering zijn.

Steeds opnieuw is de vraag: Hoe geven wij die liefde concreet handen en voeten? Zien wij de ander als beeld van God of beperken wij iemand tot ons eigen beeld en gelijkenis? Durven wij ons ontvankelijk te maken voor het 'duizendschone schitterende licht' dat ons de weg wijst door de nacht zodat wij doen wat moet gedaan worden om hier op aarde te bestaan?

Het lied van Jan

Johannes, Jan, een kind
dat niet zou kunnen komen
toch kwam, van hogerhand verwacht
als keerpunt in onvruchtbaarheid

Johannes, Jan, een mens
die woonde bij de dieren
als grensfiguur, in de woestijn,
zich staande hield in eenzaamheid

noem mij niet heilig, noem mij niet goed
ik ben alleen een mens, die doet, wat moet gedaan
om hier op aarde te bestaan

Johannes, Jan, een man
die sidderde van woede
omdat zijn innerlijke vuur
oplaaide voor gerechtigheid

Johannes, Jan, profeet
die een geweten schopte
die houders van de status-quo
sloeg met hun onbarmhartigheid

noem mij niet heilig, noem mij niet goed

Wil je een dienst mee voorbereiden? Je kunt je opgeven bij de voorganger of via de website van de Janskerk. Ga onder Vieringen naar het overzicht van de lezingencycli, kies een cyclus en selecteer 'Ik doe mee' bij de zondag die je wilt helpen voorbereiden.

ik ben alleen een mens, die doet, wat moet gedaan
om hier op aarde te bestaan

Johannes, Jan, doe ons
de schoenen aan de voeten
en strik de veters van verzet
maak ons inzetbaar voor jouw strijd

Johannes, Jan, een sint,
die dat niet wilde wezen
die in de schaduw van de hoop
eenvoudig boog voor waardigheid

noem mij niet heilig, noem mij niet goed
ik ben alleen een mens, die doet, wat moet gedaan
om hier op aarde te bestaan

'Johannes, Jan, sta op,
verricht aan mij jouw teken,
dompel mij onder in de dood
en wek in mij opstandigheid.'

Johannes, Jan, we gaan,
begeesterd en bevlogen;
de liefde valt op ons als licht
glans tussen tijd en eeuwigheid

noem mij niet heilig, noem mij niet goed
ik ben alleen een mens, die doet, wat moet gedaan
om hier op aarde te bestaan

Johannes, Jan, nu hier
om mens te zijn op aarde
om onze wereld anders één
een leven in volledigheid

noem het maar heilig, noem het maar goed
waar het om gaat is dat je doet, wat moet gedaan
om hier op aarde te bestaan

Kees van der Zwaard

Wil je een dienst mee voorbereiden? Je kunt je opgeven bij de voorganger of via de website van de Janskerk. Ga onder Vieringen naar het overzicht van de lezingencycli, kies een cyclus en selecteer 'Ik doe mee' bij de zondag die je wilt helpen voorbereiden.

5 juni Pinksteren m.m.v. Janskoor (Bevestiging Jorn den Hertog als studentenpastor)

Voorganger: Kees van der Zwaard en Jorn den Hertog

Thema: Vonkende liefde

Lezing: Ruth 3

Ons Pinksterfeest valt samen met het Joodse Wekenfeest, ook wel het Feest der Eerstelingen genoemd vanwege de oogst. In de synagoge wordt dan het verhaal van Ruth gelezen, want dat Wekenfeest heeft een dubbele focus: enerzijds aandacht voor de arme vreemde, anderzijds op Gods verbond met de hele mensheid.

In de intieme ontmoeting van Ruth met Boas op de dorsvloer worden die twee verbonden. Was het eerst Ruth die aren mocht lezen aan de rand van de akker, nu heeft ze het lef om Boas' zaad op te halen aan de rand van de dorsvloer. Uit deze 'oogst' zal de Messias voortkomen.

Erotiek en heilsgeschiedenis komen samen. Zo wordt het een verhaal waar de pinkstervonken vanaf spatten.

In deze viering wordt Jorn bevestigd als onze nieuwe studentenpastor. Veelbelovend om hem als nieuwkomer en eersteling te ontvangen in het vertrouwen dat hij met lef zijn weg mag gaan in verbinding met studenten, die hun eigen weg door de wirwar van tijd en studie moeten zoeken.

12 juni

Voorganger: Marian Geurtsen

Thema: Gek van liefde

Lezing: Hooglied 1,1-17

Het boek Hooglied is een bonte verzameling van liefdesliederen, dat niet kan ontbreken in een cyclus over 'liefhebben'. Vaak is het boek uitgelegd als beeld van de liefde van God voor zijn mensen.

Vandaag lezen we het eerste hoofdstuk waarin een man, een vrouw en het koor afwisselend aan het woord komen: Wij willen juichen, ons over jullie verblijden, wij willen zingen over jullie liefde, zoeter dan wijn: iedereen moet wel van jullie houden! De liefde wordt in kleurrijke bewoordingen gevierd. Allerlei beelden wisselen elkaar snel af. Welke beelden raken onszelf? Welke woorden geven wij aan de liefde? Wat zet ons in beweging?

19 juni m.m.v. Janskoor (Zegen/opdraging)

Voorganger: Kees van der Zwaard

Thema: Liefde op het hart

Lezing: Deuteronomium 6,1-12

Het hart van deze tekst is het credo van Israël, het Sjèma. Om het hart heen staat een paradoxaal 'lichaam'. Enerzijds de opdracht om geboden, wetten en regels te leren, te volgen en door te geven; anderzijds een leven 'om niet', dat bestaat uit wat gegeven wordt, wat 'gratis' dus 'genade' is. Enerzijds dus de orde, anderzijds de open ruimte. Om de balans in die paradox te vinden heb je hart, ziel, kracht en verstand nodig. Kortom: de complete mens is uitgerust voor het volledige leven. Of is het andersom: maakt het volledige leven de mens compleet. Of is het allebei tegelijk? Doen en zijn tegelijk. Hoe doe je dat? Hoe ben je dat? Niet alleen voor ouders met opgroeiende kinderen is dat een vraag.

26 juni Roze Zondag (festivalweekend)

Voorganger: Kees van der Zwaard

Thema: Liefde sterk als de dood

Lezing: Hooglied 8,1-7

Wij vieren dat wij 50 jaar bestaan als gemeenschap. Al 50 jaar open voor vele richtingen in geloof, gedachten, gender en geschiedenis. In beweging op de stroom van mystiek en verzet, divers maar niet vrijblijvend. En altijd het verlangen naar Licht.

Wil je een dienst mee voorbereiden? Je kunt je opgeven bij de voorganger of via de website van de Janskerk. Ga onder Vieringen naar het overzicht van de lezingencycli, kies een cyclus en selecteer 'Ik doe mee' bij de zondag die je wilt helpen voorbereiden.

Het Hooglied zet in deze tekst het leven op scherp. Juist door te leven op liefde en dood. In dat spanningsveld van zon en onweer ontstaat de regenboog, waaronder wij bestaan. Alles inclusief. Zonder angst om lief te hebben. De liefde als tegenkracht tegen de beklemming van dodelijke structuren. Liefde als beweging voorbij de dood. *Het duizendschone schitterende licht, een file in de nacht, een spoor van mensen die de nacht verslaan.* Zo ons bestaan vieren. Wat een feest!

3 juli m.m.v. Janskoor (Jubileumexpositie)

Voorganger: Elise Rommens-Woertman

Thema: De ruimte van liefde

Lezing: 1 Korintiërs 13

Liefde schept ruimte voor de ziel om op adem te komen. In deze viering staat de jubileumexpositie centraal met als titel 'Ruimte waar het Licht kan komen'.

Wat ervaren wij als wij zorgvuldig kijken naar de beelden in onze Janskerk?

Welke ruimte ontstaat er in ons? Waar valt het licht op? Waar knelt of schuurt het?

Hoe maken wij ons ontvankelijk voor de liefde waar Paulus over spreekt in de eerste brief aan de Korintiërs?

10 juli Kerk op Verhaalviering

Voorganger: Johanneke Bosman

Thema: Vriendschap

Lezing: 1 Samuël 20,1-17 (of tot 42)

Deze zondag lezen we (een deel van) het verhaal van David en Jonathan, over de waarde van vriendschap. Over de liefde die spreekt uit hun verbondenheid en op het spel komt te staan door de andere loyaliteiten die er zijn aan familie, aan macht en aanzien. Die vriendschap vraagt om moed, om in die wirwar de vrijheid te ervaren om eigen wegen te gaan, waar de Eeuwige de betrouwbare getuige van is. Hoe geven wij vorm aan vriendschap? Wat is daarin belangrijk en waardevol, wat lastig en moeilijk?

Wil je een dienst mee voorbereiden? Je kunt je opgeven bij de voorganger of via de website van de Janskerk. Ga onder Vieringen naar het overzicht van de lezingencycli, kies een cyclus en selecteer 'Ik doe mee' bij de zondag die je wilt helpen voorbereiden.