

Cyclus “Dromen vinden”

28 november 2021 t/m 9 januari 202 Advent en kersttijd

‘Zijn wij gegaan, onstuimig en verward, om nergens om, om jou...’

Inleiding

Tijdens advent en in de kersttijd verdiepen we ons in dromen. Gaandeweg vragen we ons af: Wat zijn dromen eigenlijk? Onverwerkte resten van de dag? Goddelijke boodschappen? Bedrog? Ongekende mogelijkheden? Iemand zei eens: ‘Dromen zijn rare vrienden die op de meest ongelegen momenten komen binnenvallen. Vrienden met een gebruiksaanwijzing.’

Dromen zijn in elk geval niet eenduidig. Ook niet in de bijbel. Maar daar spelen ze soms wel een belangrijke rol. Soms profetisch, soms waarschuwend, soms bemoedigend, soms apocalyptisch, soms eng, soms visionair...

De komende weken komen er allerlei dromen en dromers voorbij. Ze raken aan vragen als: Valt er nog wat te dromen? Hoe te leven met dromen die niet uitkomen? Durven we nog te dromen? Wat is de droom van de Eeuwige, over de wereld, over ons?

28 november 1^e adventszondag m.m.v. Janskoor en Gottfrid van Eck

Voorganger: Elise Rommens-Woertman

Thema: Wat vertellen je dromen?

Lezing: Genesis 41,1-44

Jozef droomt van jongs af aan. Dat maakt hem bijzonder. En irritant. Want in zijn dromen staat hij boven zijn broers. Een positie waar zijn vader hem ook nog eens in bevestigd door hem als zijn lieveling te behandelen. Jozef is letterlijk de meester-dromer en zijn dromen lijken ook nog eens uit te komen. Wat wil dat zeggen? En wie zegt dat?

Opvallend is dat de dromen van Jozef niet uitkomen zoals hij hoopt. Zijn grote droom is om vrij te worden en zijn vader terug te zien. En dat zal uiteindelijk ook gebeuren, maar verrassend anders dan hij had kunnen dromen.

5 december 2^e adventszondag

Voorganger: Marian Geurtsen

Thema: De betekenis van dromen

Lezing: Matthéüs 1,18-25

Jozef, de verloofde van Maria, wil zijn zwangere aanstaande niet in verlegenheid brengen. Volgens de codes van zijn tijd had hij daar alle recht toe, maar hij gedraagt zich niet als een wraakzuchtige, die zijn gelijk met geweld haalt. Jozef toont de trekken van een rechtvaardige.

En dan krijgt hij een droom. Die droom verbindt Jozef met generatie van David en met zijn naamgenoot uit Genesis. Als Jozef zijn droom ter harte neemt en volgt, wordt hij de adoptievader van een messiaans kind met de naam Jezus: De Nabije redt, bevrijdt.

Jozef had er zelf al voor gekozen om niet zijn gekwetste ego te volgen. Hoe leerzaam!

Door nu ook nog zijn droom en de engel te volgen krijgt Jozef een aandeel in de redding van de wereld. Zo wordt Jozef op voorhand al de belichaming van een uitspraak van zijn toekomstige zoon: ‘Wie zijn leven verliest om mij, zal het vinden.’

12 december 3^e adventszondag m.m.v. Janskoor

Voorganger: Jasja Nottelman

Thema: Je droom achterna gaan

Lezing: Genesis 28,10-22

Jacob vlucht voor zijn woedende broer, hij is alleen in de donkere nacht en valt in slaap. Dan krijgt hij een droom, waarin aarde en hemel worden verbonden door een ladder, waarlangs engelen op en

neer gaan. Voor Jacob gebeurt dat onverwacht. Hij was daar niet mee bezig of op uit. Het overkomt hem. Die ladder wordt een belangrijke metafoor voor het gebed, voor de verbinding tussen de Eeuwige, de Allerhoogste en de tijdelijke, kleine mens. Waar dat gebeurt ontstaan een 'Beth-El', een plaats, een huis van God.

Hoe vinden we een balans tussen waar we op uit zijn en wat ons overkomt? En wat is dan de ruimte van God? Hoe en wanneer wordt die gevuld met geestkracht? In Bethel, in Utrecht, in Visvliet...?

Welke droom volg je?

19 december 4^e adventszondag

Voorganger: Trees van Montfoort

Thema: (Boze) toekomstdromen – 4^e advent of 5 voor 12?

Lezing: Joël 3

Vroeger was de geboorte van een kind meestal een teken van hoop. Nu vragen mensen zich af in wat voor wereld onze kinderen terecht komen. Toegegeven, die vraag is eerder gesteld. Maar lijkt nu toch urgenter dan ooit. Of is dat apocalyptische overdrijving?

We staan vlak voor de geboorte van het kerstkind en we horen apocalyptische taal uit de mond van een profeet. Je ziet vulkaanuitbarstingen en de bloedmaan voor je. Maar wat betekent dat? Dat alles en iedereen kapot gaat? Dat de aarde verloren is? Er is sprake van mensen die ontkomen. Maar hoe dan en wie dan?

Hoe lezen we dat in een tijd, waarin de mens misschien wel de grootste bedreiging voor de aarde is. Is er ook een scenario denkbaar, dat de aarde ontkomt aan de vernietigende kracht van de mens?

Wat is dan onze hoop? Wat voor dromen dromen de ouden? Welke visioenen zien de jongeren? En blijft het bij dromen of gaan we ook nog iets doen om de vernietiging van de aarde te voorkomen?

24 december Kerstavond m.m.v. Janskoor

Voorganger: Kees van der Zwaard

Thema: Je droom vinden

Lezing: Mattheus 2,1-12

Waar droom je van? Hoe ontdek je wat betekenis geeft aan jouw leven?

Hoe vind je je plek in onze grote, weide, woelige wereld? In deze kerstnacht horen we (weer) het verhaal van de wijzen die hun droom achternagaan, ze volgen het licht van de ster, waarvan ze vermoeden, voelen, weten dat dat hen op het spoor zet van dat wat goed en waar is.

Via kronkelwegen, zigzagpaden komen ze uit bij een stal buiten Betlehem, buiten in het veld.

Daar, in die voederbak, ligt hun droom, kwetsbaar en hongerig, klein met een onmetelijke reikwijdte in zijn bloed. Wat betekent deze droom voor ons? Welk licht volgen wij in ons leven? Op welk sporen zet het ons in onze wereld?

25 december 1^e Kerstdag m.m.v. Janskoor

Voorganger: Elise Rommens-Woertman

Thema: De droom komt uit

Lezing: Johannes 1,1-14

Op eerste kerstdag horen wij het begin van het evangelie van Johannes. Een weerbarstige tekst, om op te kauwen en als het ware de woorden te kraken op wat zij ons te zeggen hebben. Licht en donker is er, woord en vlees, wonen en nergens thuis zijn. Johannes verwoordt op zijn geheel eigen wijze waar hij van droomt, wat hem tot in het diepst van zijn ziel getroffen heeft, licht in de duisternis. Wat roepen zijn woorden bij ons op? Wat is onze taal om onze dromen in vorm te geven?

26 december 2^e Kerstdag

Voorganger: Johanneke Bosman

Thema: Enge dromen

Lezing: Mattheüs 2,13-23

Niet alleen kinderen hebben last van 'enge dromen', nachtmerries tijdens het slapen.

Op deze zondag, 2^e kerstdag, worden we direct de harde realiteit ingeslingerd.

Een engel verschijnt in een droom aan Jozef, alweer.

En ook deze keer krijgt hij een opdracht, die hij ogenschijnlijk zonder weerwoord ontvangt.

Met het kind en zijn moeder moet hij vluchten, naar Egypte, omdat Herodes het op hem gemunt heeft. Herodes droomt van eigen macht en faam, en voelt zich bedreigd door dit kleine kind. Dat wreekt zich, op zoveel andere weerloze kinderen in zijn buurt. Met de reis naar Egypte volgt Jezus met zijn ouders de omgekeerde route van Mozes en het volk Israël. Ooit uit Egypte weggetrokken, weg uit de slavernij naar het land van melk en honing, keert Jezus nu naar dat Angstland van dwang en armoede terug, om zijn leven te redden. Wat zeggen 'enge dromen' ons? Hoe gaan we om met dat wat zo groot en zwaar voelt in de nacht dat het ons aanvliegt en dreigt te verpletteren? Hoe met dat wat krom en onrechtvaardig is in de realiteit?

2 januari

Voorganger: Harry Pals

Thema: valse dromen

Lezing: Mattheüs 4,1-11

Niet alles wat ons voorgespiegeld wordt is echt. Jezus wordt tot driemaal toe verleid in de woestijn. Tot driemaal toe wordt hem voorgehouden wat hij zou kunnen krijgen. De eerste twee keer hoeft hij alleen maar aan te geven dat hij de Zoon van God is aan de grote verleider. De derde maal, om alle koninkrijken van de wereld te krijgen, door in aanbidding neer te vallen voor de satan, voor hij die tweedracht zaait, mensen en groepen splijt, afgronden schept in de wereld. Hoe onderscheid je wat goed en waarachtig is, van dat wat een valse luchtspiegeling blijkt te zijn? Waar toetsen wij onze dromen aan, voor wie is dat goed?

9 januari

Voorganger: Kees van der Zwaard

Thema: Droom belichamen

Lezing: Mattheus 3,13-17

Op de laatste zondag van deze advent- en kerstcyclus lezen we hoe Jezus gedoopt wordt door Johannes in de rivier de Jordaan. Nadat Jezus uit het water omhoogkomt opent de hemel zich en daalt de Geest van God op hem neer, in de gedaante van een duif en klinkt er een stem uit de hemel. Daarmee komt Jezus in een ander licht te staan, vanaf nu belichaamt hij die droom van gerechtigheid en vrede. Hij laat met alles wat hij in zich heeft, zien hoe je dromen kunt van deze wereld omgekeerd in de wirwar van alles wat er om ons heen en in onszelf gaande is. Wat zegt dat onszelf? Herkennen wij die stem uit de hemel?