

Inleiding

Dit najaar zijn er weer verschillende mogelijkheden om elkaar te ontmoeten, om van en met elkaar te leren, in stilte en in gesprek vertrouwen te ervaren, te tasten naar wijsheid. Kortom: ons mens-zijn verder te verkennen in gemeenteverband.

Kabbala als levenskunst

Samen met Bas van den Berg en Kees van der Zwaard lezen we het boek 'Kabbala als levenskunst' van dr. Marcus van Loopik. Een zoektocht vanuit de joodse mystiek naar eenheid en heling aan de hand van thema's die elk individu en elke gemeenschap raken: geluk, liefde, eigenbelang en rechtvaardigheid.

Dinsdag 12/10, dinsdag 9/11, dinsdag 16/11, dinsdag 7/12 - Tuindorpkerk, 19.30 uur. Kosten: € 30,- voor 4 avonden.

Aanmelden via keesvanderzwaard@janskerkgemeente.nl.

Het boek dien je zelf aan te schaffen.

Mijn vader was één van onze jongens

Na de Tweede Wereldoorlog werden Nederlandse militairen naar Nederlands-Indië gestuurd om 'ons Indië' te bevrijden. Een aantal vaders van gemeenteleden was daar bij. De meesten van die vaders vertelden weinig over hun ervaringen. Daarover hebben we inmiddels een ontmoeting gehad en onze ervaringen en vragen uitgewisseld. In november komt er nog een tweede avond, waarin we dieper en breder ingaan op gaan deze thematiek. Datum volgt.

Meditatiegroep

De christelijke meditatie gaat dit najaar verder in de Janskerk. Het hoogkoor is een prachtige en inspirerende plek om te mediteren. Live en ook via Zoom. De afgelopen maanden hebben we ontdekt dat dit goed samen kan gaan.

We sluiten zo veel mogelijk aan bij de cyclus van de vieringen en zoeken naar verbinding met ons eigen leven.

Vanaf heden weer elke 2e en 4e woensdag van de maand. Vanaf 19.15 uur ben je welkom in de kerk. Om 19.30 uur gaat de deur dicht.

Voor verdere informatie en aanmelding (graag vermelden of je fysiek of digitaal meedoet): petravdheiden@hotmail.com

Broodje tweede levenshelft

Al gestart is een leesgroep rond het boek van Frits de Lange 'Eindelijk volwassen!, De wijsheid van de tweede levenshelft'. Een zoektocht naar een wijze manier van oud worden,

tussen krakkemikkigheid en 'eeuwig jong' blijven in.

Inspiratie-avond Verhalenhuis

In de WIJS van oktober staat een artikel over het Verhalenhuis. Ben je benieuwd, wil je ervan proeven, heb je vragen en ideeën? Kom dan naar de speciale inspiratie-avond rond het Verhalenhuis. Het wordt leuk! Woensdagavond 3 november, 20.00u, Nic/Mon/Jac. Graag aanmelden bij Titus Schlatmann; titus.s@hetnet.nl

Verhalentafels in de advent

In samenwerking met Gottfrid van Eck, aanstichter van Het Verhalenhuis, organiseren we drie avonden rondom verhalen en dromen (het thema van advent) als dienstvoorbereiding voor 24, 25 en 26 december. We verbinden onze levensverhalen met bijbelse droomverhalen, mislukte dromen en dromen van verlangen.

Maandag 8, 15 en 29 november, 20.00 uur. Aanmelden via: liturgie@janskerkgemeente.nl

Maria Magdalena

In het Catharijneconvent is een prachtige tentoonstelling over Maria Magdalena. Een fascinerende vrouw, die vele gezichten in de loop van de geschiedenis heeft gekregen. Die diversiteit is te zien in de tentoonstelling. Vanuit de Janskerk wordt een rondleiding georganiseerd in december. Over een datum wordt nog overlegd. Voor meer informatie en aanmelding kun je mailen met Anke Dählmann anke@pavans.nl

Dromen

In de advent is er elke week mogelijkheid om een uur met elkaar van gedachten te wisselen over 'dromen' aan de hand van een tekst, muziek, gedicht, beeld. De gesprekken zijn online via Zoom.

dinsdag 30 november om 20 uur

dinsdag 7 december om 10 uur

dinsdag 14 december om 20 uur

dinsdag 21 december om 10 uur.

Meer info en de zoomlink: elise.woertman@janskerkgemeente.nl

Zwijgen

Het thema voor de veertigdagentijd 2022 is "zwijgen". Is zwijgen hetzelfde als stilte? Wanneer moet je zwijgen, mag je stil zijn? Wat doet het met ons als de Eeuwige zwijgt? Op dinsdag 30 november om 12.30 uur is er een brainstorm met lunch voor wie wil om dit thema verder te verkennen en uit te diepen als opmaat voor de veertigdagentijd en bijbehorende activiteiten.

Pastoraat

'Wat houdt je bezig?', 'Waar ben je naar op zoek?', 'Wat zit je dwars?' of gewoon 'Hoe gaat het met je?' Allemaal vragen waarvan het fijn is om eens over door te praten. Daartoe organiseren we een reeks "zinnige gesprekken". Drie kwartier voor jou met een pastor, die

luistert, soms iets vraagt, mogelijk wat opheldert, of die er gewoon is. Kortom: Je mag zelf weten waar het over gaat. Welkom!

We plannen de gesprekken op maandag 15 en dinsdag 16 november tussen 9 en 17 uur. Tijdstip in overleg. Met wie alleen 's avond kan, maken we graag een aparte afspraak. elise.woertman@janskerkgemeente.nl; keesvanderzwaard@janskerkgemeente.nl

Geloofsopvoeding

Op maandag 25 oktober en 22 november zijn er gespreksavonden voor ouders rond je eigen spiritualiteit en geloofsopvoeding van je kinderen. Daarnaast is er voor de jongste kinderen tijdens de vieringen op zondagen kinderoppas en voor kinderen in de basisschoolleeftijd een eigen verhaal. De tieners komen maandelijks bij elkaar voor een activiteit. Regelmatig is er voor kinderen tot vier jaar een kerk-op-schoot-viering. De eerstvolgende is op zondag 14 november om 12.45 uur.

Zondag 10 oktober is er een kinderdienst om 11 uur. Op zondag 28 november zal er een viering zijn, waarin een verbeeld verhaal centraal staat.

Voor meer info: elise.woertman@janskerkgemeente.nl

IPSU

Voor studenten en young professionals zijn er verschillende activiteiten dit najaar, waaronder het Inspiratiefestival op Terschelling, zinnige gesprekken, de Well Beingweek en Good Mourning. Zie voor meer info: ipsu.nl

Alvast in 2022

In het hemelvaartswEEKEND (26-29/5) hopen we weer op Janskerk-gemeenteweekend te gaan om samen te vieren, spelen en delen.

In 2022 vieren we ons 50-jarig bestaan als oecumenische gemeenschap in de stad. Een jubileum waard! We kijken dankbaar naar wat deze 50 jaar ons gebracht hebben, met wie en wat we onderweg opgetrokken zijn, naar onze plek in het centrum van Utrecht, verbonden met de studentenwereld. We hopen op een dynamisch jaar in en om onze Janskerk.

We starten op Sint Jansdag met een festivalweekend in en om de Janskerk op 24, 25 en 26 juni. Dan zal er ook een roze zondag zijn.

Acht net afgestudeerde kunstenaars aan de HKU zijn uitgenodigd om beeldende kunst te maken in de Janskerk rondom het thema 'licht'. Deze expositie zal te zien zijn in juli 2022 in de Janskerk, en daarmee ook inspiratie bieden voor het kerken kijken.

In september 2022 (startzondag) zal er een publicatie zijn in een modern jasje over 50 jaar EUG/Oecumenische Janskerkgemeente. Wat zijn de belangrijkste thema's in deze 50 jaar, welke vormen van actie en contemplatie waren er? Welke beweging in mystiek en verzet herkennen we? Wat heeft het verschillende mensen gebracht en brengt het ons nu?

In het najaar van 2022 is de première van een nieuwe compositie. De werktitel is: Sta op! Een cyclus liederen. Tegen de ervaring van uitzichtloosheid in willen wij zingend en spelend het verlangen naar bevrijding levend houden. Uitgevoerd door het Janskoor o.l.v. Hans Leeuwenhage, begeleid door Laurens de Man. De teksten zijn van Kees van der Zwaard (op basis van ontmoetingen in de Jans) en de compositie is van Bert van den Brink.