

**Cyclus; Inkeer en omkeer**  
**Thema: geroepen zijn**

We lezen vandaag het eerste lied over de dienaar van God, de dienaar als iemand die trouw is aan de wegen van de Eeuwige, die het spoor van gerechtigheid wil gaan tot het uiterste.

De dienaar is geroepen door God, om tot een licht voor alle volken te worden, Om hen die gevangen zitten te bevrijden.

Er ontstaat nieuwe speelruimte, licht en warmte om het goede zaad te laten ontkiemen.

Wie is die dienaar voor ons, die in deuterodesaja een steeds belangrijkere rol gaat spelen? Waar zoeken en vinden wij nieuwe speelruimte? Welke inzichten geeft het ons om op internationale vrouwendag dit verhaal vanuit het perspectief van vrouwen te lezen? Welke andere beelden geeft dat van de dienaar van God? Waar zijn wij toe geroepen?

**Kyriëgebed**

Barmhartige God,

vanuit de grond van ons hart roepen wij: Eeuwige ontferm U, Ontferm U over allen die vrijheid ontberen die niet veilig over straat kunnen gaan of hun mening kunnen geven hun leven niet kunnen leiden zoals zij zouden willen, vandaag noemen wij de vrouwen die zich moeten verbergen omdat zij anders hun leven niet zeker zijn.

Zo bidden wij.... Kyrië

vanuit de grond van ons hart roepen wij: Eeuwige ontferm U, Ontferm U over de vluchtelingen die geen kant op kunnen, over kinderen zonder vader en moeder over vrouwen die hun lichaam moeten beschermen over mannen die de wanhoop nabij zijn.

Zo bidden wij... Kyrië

vanuit de grond van ons hart roepen wij: Eeuwige ontferm U, Ontferm u over de wereld waarin wij allen leven, op allerlei manieren verbonden met elkaar, zoals we nu merken bij het uitbreken van het Coronavirus. Voor de zieken bidden wij u, voor de nabestaanden van hen die zijn overleden, voor hen die in onzekerheid leven.

Zo bidden wij....Kyrië

Mensen van God,

Wat een prachtige, ingenieuze, maar ook niet zomaar te begrijpen teksten lezen we uit de profeet Jesaja.

Oproepende, om antwoord vragende teksten, die je uitdagen om zelf een positie in te nemen. Het blijft geen ver van je bed show, het komt dichtbij, je zult er op de een of andere manier iets mee moeten, hoe dan ook.

Want je kunt in theorie zeggen:

In deze tekst gaat het over een dienaar, door God aangewezen.

Een belangrijk persoon die door God gestuurd wordt om, in de geest en de overtuiging van God, een opdracht uit te voeren.

En dan kun je achterover leunen en zeggen: laat maar zien wie dat is en wat er dan gaat gebeuren en of dat iets gaat opleveren.

Denk je...

Maar er gebeurt iets anders:

Want wie is die dienaar? En wat is de opdracht?

Laten we eens kijken naar wat er over de dienaar gezegd wordt.

Het is duidelijk dat hij of zij door God ondersteund en bemoedigd wordt.

Hij/zij is ook gekozen:

déze dienaar moet het wezen, hij/zij kán de opdracht vervullen.

God heeft alle vertrouwen in deze dienaar, zijn liefde voor hem of haar is groot.

God heeft zijn geest in deze mens geblazen, de goddelijke levensadem zal hem of haar inspireren.

Wat gaat deze dienaar brengen en op welke manier?

Hij/zij zal alle volken leren om goed en eerlijk te zijn, recht en gerechtigheid zijn de hoofdkenmerken van zijn opdracht.

En de manier waarop, raakte ons in de voorbereiding:

Hij zal niet schreeuwen, niet roepend de straat opgaan. Hij zal zwakke mensen niet nog zwakker maken, mensen zonder kracht niet kapot maken. Hij gaat voor eerlijke behandeling van mensen, daarin zal hij niet aarzelen.

Dat wat hij/zij uitdraagt, daar wachten de mensen op.

Ik kan er niks aan doen, maar als tegenbeeld doemt er alle heisa en gedoe op rond de Amerikaanse voorverkiezingen, waar het geschreeuw en gescheld en allerlei

kwaadsprekerij hoogtij viert,

waarbij trouwens de grootste schreeuwer dan ook nog eens op een van de belangrijkste zetels in de wereld zit.

In de Bijbel in Gewone Taal waaruit we gelezen hebben, komt er een andere dimensie bij als het gaat om wie de dienaar is:

het volk Israel wordt expliciet als dienaar van God aangesproken, in andere vertalingen is dat niet zo duidelijk, dan blijft het over 'de dienaar' gaan.

Zoals het in de BGT wordt verwoord:

Van het volk wordt gezegd dat zij geholpen en beschermd zal worden door God.

Zij zal vrede stichten, een redder worden van alle volken. Zij zal zorgen voor verandering, een lichtend licht te worden in de wereld: bevrijding brengend voor iedereen.

Het maakt uit, vind ik, als de dienaar niet alleen wordt geïdentificeerd met één persoon, een soort van alleskunner in wie God alle vertrouwen stelt, die de boel wel zal regelen, voor elkaar maken, een ultieme leider. Van wie dan ook alles afhangt.

Als het perspectief verschuift naar een volk dat de liefde, recht en vrede gaat voorleven, dat een lichtend licht zal worden, dan wordt het ook weer een stukje gemakkelijker jezelf in het verhaal in te weven.

Dan kan ook jij, dan kan ik, kunnen ook wij, hierin een rol spelen, om met de zegen van de Eeuwige, die ons geschapen heeft en de levensadem heeft ingeblazen, op onze beurt een lichtend licht te worden.

We lazen de tekst in de voorbereiding mede vanuit het perspectief van Internationale Vrouwendag.

Wat er over de dienaar gezegd wordt, de eigenschappen en de manier van doen, zou je traditioneel vrouwelijke waarden kunnen noemen.

Niet schreeuwend je gelijk halen, oog hebben voor de zwakkeren, oog hebben voor de zachte krachten, daarop vertrouwen.

Wat is het prettig dat we dat niet meer zo hoeven en ook niet zo zouden moeten labelen, in onderscheid ten opzichte van elkaar.

Dat vrouwen en mannen en iedereen, die zich niet zo binair definieert, samen optrekken in wat goed is voor iedereen.

Zorg voor de ander, het goede leven willen voor allen, je sterk maken voor een leven in liefde, recht en vrede.

Dat we dit kunnen doen in vertrouwen op God, die ons de levensadem heeft ingeblazen, die ons met mens en dier heeft verbonden in de schepping, die ons wil inspireren tot het goede leven en dat ook leert uitstralen naar anderen.

Zo opgeroepen te worden wordt het iets van onszelf, laten we het niet over aan een ander, maar voegen we ons, elk op onze eigen manier bij iedereen die dat leven in liefde recht en vrede wil leven.

Zo gaan we op weg, in deze bezinningstijd richting Pasen, geroepen om lichtend licht te zijn, behoed en beschermd door de Eeuwige

Zo moge het zijn.

### **Beweging via Labyrinth**

Begin links van het lint, loop richting de Doopvont, symbool van de Eeuwige, bron van het leven.

Laat jouw levensadem het water bewegen en loop via de rechterkant van het lint het Labyrinth weer uit.

Ondertussen klinkt het Lied: Altijd Aanwezige...