

## naar psalm 32

er wordt verteld  
dat als de weg van ontrouw  
de afslag van vergeving neemt  
dat daar geluk gevonden wordt

er is gezegd  
dat waar het spoor van bedrog  
zich recht laat leggen  
dat daar geen schuld meer telt

hoe onvoorstelbaar  
als je zwijgt over wat je bezwaart

hoe ontoegankelijk  
als je blijft verscholen in jezelf

hoe onmogelijk  
als je jezelf niet kunt vergeven

hoe ongelofelijk  
zolang je je groter houdt dan je bent

hoe onzichtbaar  
zolang je jezelf kleiner maakt dan je kunt zijn

hoe ontwijkend  
zolang je wegduikt in schaamte

hoe ontluisterend  
zolang schuld je hele hart vult

er wordt verteld  
dat wij zijn gemaakt van stof  
en dat er dus een Maker is  
die kleien kan

er is gezegd:  
mens, kom naar buiten  
uit je graf  
uit alles wat je zwaar omsluit en vasthoudt in het donker

en we willen wel  
maar durven we ook?  
naar buiten  
met alles  
ook met dat wat we diep in ons hebben begraven

en we roepen wel: ontferm u over ons  
maar o wee, als u dat doet  
helemaal  
over alles

dat alles in ons aan het licht komt

\*

dus hier staan we  
op de grens van 'zal ik niet' of 'zal ik wel'  
aan het begin van een weg  
waarvan we enkel weten  
dat hij loopt door niemandsland

bang zijn we, dat wij die niemand zijn

\*

er wordt verteld  
dat wie afstapt van zijn berg van eenzaamheid  
daalt in veiligheid

er wordt verteld  
dat wie opstapt uit haar dal van angst  
opgaat in bevrijdend gejuich

er is gezegd  
dat genade altijd komt met liefde  
en liefde met genade

dat je – ook al bonkt je hart  
je dus die stap kunt zetten  
in vertrouwen

laat het zo zijn  
laten we gaan

## **aswoensdag**

voor iemand die altijd probeert om zijn best te doen  
om goed genoeg te zijn  
om niemand teleur te stellen  
om geen één fout te maken  
is aswoensdag een verschrikkelijke dag

voor iedereen die probeert het leven op orde te houden  
met agenda's, beleidsplannen, schema's, lijstjes  
goede voornemens desnoods  
is aswoensdag een chaotische dag

voor iedereen die trots is op eigen succes  
die zichzelf op de troon van zijn prestaties heeft gezet  
daar bestaansrecht aan ontleent  
die denkt dat hij macht bezit  
is aswoensdag een confronterende dag

voor iedereen die anderen troost  
met beloftes dat het goed komt  
met de oproep om niet op te geven  
met weersvoorspellingen over de zon achter de wolken  
is aswoensdag een eenzame, donkere dag

voor iedereen die haar kop gestoten heeft  
tegen de muur gelopen is  
die op zijn bek is gegaan  
die teleurgesteld is in anderen  
of erger: verraden  
voor iedereen die teleurgesteld is in zichzelf  
of erger: verraden door zichzelf  
is aswoensdag een pijnlijk bekende dag

voor iedereen die in onthullend licht is komen te staan  
de spotlight die alles ziet, alles toont  
zonder donker hoekje om weg te duiken  
zonder schaamlap of boetekleed  
ongenadig, onbarmhartig  
is aswoensdag een helle, helse dag

aswoensdag

vandaag de dag dat oude woorden klinken:  
'troost, troost, mijn gemeente'

een stem verzucht: 'hoe dan? wat dan?  
we hebben niets meer te melden  
wij zijn vlees  
en alle vlees is gras  
en al zijn glorie als een bloem op het veld

verdorren zal gras, verwelken een bloem  
wanneer de adem van de Ene erover heeft gewaaid'

een tegenstem klinkt op:  
'ja, je hebt gelijk  
ja, het is waar  
ja, je bent vlees  
en alle vlees is gras  
gras zal verdorren, verwelken een bloem  
maar het woord van onze God  
houdt stand in eeuwigheid'

\*

voor iedereen die geen weerstand meer heeft  
moe is van het onrecht,  
van de dubbelhartigheid  
van de laaghartigheid

voor iedereen die moe is van zichzelf  
van het groothouden, het wegduiken  
als de littekens van je geschiedenis schrijven  
de open wonden steken  
je donkere kant weer op je valt  
als je niet bent wie je zou willen zijn  
is aswoensdag een dag van herkenning  
een dag van welkom

welkom in het stof waaruit je bent ontstaan  
welkom in het stof waarvan je bent gemaakt

welkom in de wind die je verwaait  
welkom in het vuur dat je zuivert  
welkom in de aarde die je opneemt

welkom in de wereld van gebrokenheid  
welkom in de werkplaats van de boetseerder

waar je valt in genadige handen