

Kerkdienst Janskerk 19 augustus 2018

Thema: Trouw aan de weg van de doop

Lezing: Brief aan de Colossenzen 2: 4-15

Voorganger: Jasja Nottelman

Inleiding

Dan klinkt de waarschuwing voor 'filosofie' (vs. 8). Dat is een veel breder begrip dan ons woord 'wijsbegeerte'. Het omvat wat wij wis- en natuurkunde zouden noemen, maar ook speculaties over de oerelementen van de kosmos. Dáár moet je niet naar zinsverbanden zoeken - zin ligt alleen in de verbondenheid met Christus Jezus de Heer. Met hem zijn gelovigen verbonden door de doop, die hen betreft in de opstanding van Jezus. De onderdrukkende systemen van de oude wereld zijn door het kruis ontmaskerd, gefalsificeerd. In dat geschiedenisverhaal ligt voor volgelingen van Jezus de levenskern, en dat werkt gemeenschap stichtend.

Overweging

De afgelopen week zijn er weer duizenden studenten Utrecht binnengekomen. Een deel ervan lopen de UITweek. In groepen van ongeveer tien studenten lopen ze samen met twee mentoren door de stad. Dit jaar was het thema: UITeraard Utrecht. De studenten kunnen kennismaken met de stad, de studentenverenigingen. Er wordt uiteraard veel gefeest en er wordt veel informatie gegeven.

Wij stonden vanuit het Interkerkelijk Platform Studentenpastoraat met een kraam op de informatiemarkt in het Griffpark en op het podium achter onze kraam waren er diverse gastsprekers.

Het ging over de manier waarop een paar jonge mensen carrière hadden gemaakt bij de televisie. Er kwam een foodblogger die de studenten onderhield over hoe je low-budget kunt koken en toch lekker. Er was een hospiteercoach met tips waar je op kunt letten als je een kamer wilt in een leuk studentenhuus. En er waren een paar idealistische sprekers die met passie vertelden over waarom ze politiek actief zijn geworden.

Een bulk aan informatie dus, en vanuit het studentenpastoraat deden we daar volop aan mee.

We hadden luciferdoosjes met daarop verschillende teksten. Op de ene staat bijvoorbeeld 'Opgebrand?' Het IPSU is er voor jou. Op de andere: 'Vol vuur?' IPSU is er voor jou... 'Burn-Out?' Ipsu... 'Geïnspireerd?' etc..

We boden ze aan, de studenten mochten natuurlijk zelf kiezen en gelukkig kozen de meesten de doosjes met de opschriften 'Vol vuur?' of 'Geïnspireerd?'.

Er waren er ook een paar die wijselijk hun zonnebril ophiielden en kozen voor het doosje 'Opgebrand?'. Niet dat ze de UITweek zat waren, maar ja, het trekt natuurlijk wel een wissel, zo na een paar dagen feesten tot diep in de nacht.

Het doosje met Burn-out? trekt wel de aandacht.

Aan het begin van de week was er op t.v. een gesprek bij het programma M over de toename van het aantal studenten met een burn-out. Een studentenarts van de VU in Amsterdam maakte zich duidelijk zorgen over hoe dit aantal snel stijgt.

Het wordt onder andere geweten aan de omslag van studiebeurs naar leenstelsel, daardoor wordt de druk opgevoerd om én snel te studeren én er bij te werken, op kamers wonen is duur.

Daarnaast is studeren alleen niet genoeg. Je moet een goede CV opbouwen om je kansen later te vergroten, besturen, vrijwilligerswerk etc. Een studente vertelde deze week dat naast al deze dingen, er nu weer verder terug wordt gevraagd, bijvoorbeeld bij de kans op een stageplek, naar je cijfers van je middelbare schooltijd om zo onderscheid te kunnen maken tussen studenten.

Alles moet goed gaan en er perfect uitzien, de invloed van de sociale media is groot. De foto's die je post moeten laten zien hoe leuk jouw leven is, dat je het allemaal voor elkaar hebt.

Vanuit het studentenpastoraat willen we graag die vragen stellen, het is natuurlijk een leuke gadget, zo'n luciferdoosje met een term er op, maar het gaat om de vragen.

Het zijn de vragen: Wat inspireert jou, wat houd je bezig in het leven? Wie zijn er belangrijk in je leven, wie zijn jouw rolmodellen, van wie heb je veel geleerd? Wat zou je op jouw beurt willen doorgeven?

Wat maakt dat je spreekt vol vuur over wat je wilt bereiken in het leven?

En, wat kan de reden zijn waardoor je opgebrand raakt en bij de arts terechtkomt met een burn-out? Waardoor verlies je de moed om verder te studeren, waardoor word je afgeleid? Heb je het gevoel niet met de juiste dingen bezig te zijn? Of wordt het gewoon allemaal te veel?

Het is natuurlijk een totaal andere tijd waarin de brief aan de Colossenzen is geschreven en toch valt er best wat te herkennen in wat de brieveschrijver in zijn brief aangeeft.

De brieveschrijver is geen vragensteller, maar hij is meer stellend, hij poneert zijn beweringen. Hij wil de gemeente in Colosse een hart onder de riem steken, ze ook waarschuwen en op het rechte pad houden.

In het gedeelte dat we vanmorgen hebben gelezen heeft de schrijver een duidelijk doel: 'Ik schrijf dit alles opdat niemand u met fraaie redeneringen op een dwaalspoor brengt'.

Het is klaarblijkelijk moeilijk voor de gemeente om haar focus te houden op, zoals de schrijver het in het eerste gedeelte van de brief noemt: 'de hoop die het evangelie brengt.'

Zo'n kleine gemeente bevindt zich temidden van allerlei andere overtuigingen en opvattingen die hen kan afhouden van die focus.

De schrijver legt niet echt uit wat die overtuigingen en opvattingen nu precies zijn, hij heeft het over 'holle en misleidende theorieën die op menselijke tradities zijn gebaseerd', maar wat die precies inhouden is niet helder. Gaat het over algemene levensbeschouwelijke theorieën, verklaringen uit de natuur, de kosmologie? Al die informatie verstoort, maakt mensen van slag. Hij geeft aan dat deze theorieën zich richten op de machten van de wereld en niet op Christus. In ieder geval is het duidelijk dat hij de gemeente wil bepalen bij de focus op de betekenis van Christus.

Hij gebruikt daarbij het beeld en de betekenis van de doop: de opwekkingskracht van de Eeuwige, in de teksten rond de doop hier in de Janskerk zeggen we het vaak zo, dat we geloven dat wanneer je denkt dat er geen perspectief meer is, de weg van God door het water heen is.

De schrijver herinnert de gemeente van Kolosse aan dat teken. En zegt hij: Blijf geworteld en gegrondvest in Christus.

Als je geworsteld en gegrondvest bent, dan laat je je niet zo snel van de wijs brengen door allerlei andere zienswijzen en opvattingen.

Als je net begint met studeren in de stad, dan valt het nog niet altijd mee om het gevoel te hebben gegrondvest en geworteld te zijn. Bij zo'n overstap staat er van alles op losse schroeven. Je gaat, naast het beginnen met iets nieuws, in de loop van de tijd ook terugkijken op wat je hebt meegekregen van thuis. Hoe ben je opgevoed, wat waren de bronnen van je ouders, waaruit hebben zij geput en wat heb je er zelf meegedaan.

Soms sta je een tijdje stil in je studietijd, komt het er niet van om je bezig te houden met je soms met geloof gefundeerde achtergrond.

Het is altijd leuk om te merken dat in de loop van de jaren op zo'n informatiemarkt de wat oudere student, een mentor van zo'n groepje of iemand die al een tijd actief is bij een vereniging, de gelegenheid grijpt om een gesprekje met een van ons aan te gaan. 'Ik heb het een tijdje laten liggen, maar nu wil ik me er toch echt mee bezighouden.'

Dit jaar zei iemand expliciet, 'ik heb me voorgenomen dit seizoen belijdenis te gaan doen, dus ik dacht, ik ga eens informeren, kan dat bij jullie?'

Op zoek, soms na een tijd, naar de focus in je leven. Soms zijn daar vele dwaalwegen bij nodig. De schrijver van de brief aan de Colossenzen heeft daar bezwaren tegen omdat hij denkt dat het je afhoudt van de juiste weg.

Ik denk dat we vaak dwaalwegen nodig hebben. En dan niet met een negatieve bijmaak.

Wegen om langs te dwalen, om te onderzoeken en wie weet neem je dingen mee van die wegen die juist die 'hoop van het evangelie' versterken. Oude spirituele tradities die je ruimte geven om wat beklemt los te laten en het visioen, het perspectief te verdiepen.

We hebben er voor gekozen om na de overweging met elkaar het lied te zingen: Woord dat ruimte scheidt. Het visioen, dat perspectief van een wijd, licht land, waar gerechtigheid als rivieren stroomt.

Dat we vanuit dat zielsverlangen mogen leven.

Zo moge het zijn